



Iara Fleur vd Boederieëje 24 -6- 2005 - † 24 -10-2014

Iara, mijn grote knuffelkont

De enige niet door mij gefokte Berner Sennen Hond

Geboren op de boerderij

Kwam je als pup van 8 weken bij mij

De kinderen noemden je liefkozend "Sjaars"- studententaal

Maar geleidelijk werd je de baas van ze allemaal

Heel zorgzaam voor mens en beest

Ben je die ruim negen jaar geweest

Verzorgde alle pups en likte ze schoon

En was als een tweede moeder gewoon

Voor aandacht kwam je dicht bij ons staan

En duwde je koppie stevig tegen ons aan

Jouw goede karakter blijft in je kinders bewaard

Tot het allerlaatste moment kwispelde jouw staart...

Dag lieve Sjaars